



**ΔΗΜΟΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ**

Μέγαρα 8 Μαρτίου 2024
Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Τηλ: 22963 20106 – 22960 24527
Email: pr.megara@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ο άνθρωπός μου – Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας»

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου. Θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1977 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, για να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα της γυναίκας. Η ιστορική διαδρομή, βεβαίως, αν και τα τελευταία χρόνια θεωρείται από ορισμένους Αμερικάνους ιστορικούς ως μύθος(;) , ξεκινά από τον Φεβρουάριο του 1909 στη Νέα Υόρκη ως Εθνική Ημέρα της Γυναίκας σε ανάμνηση μίας εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε το 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη για καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Όλα αυτά για την «ιστορία», τα οποία γράφονται κάθε χρόνο και θα συνεχίζουν να γράφονται, καταλαμβάνοντας υψηλή θέση στις στήλες έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ανήμερα αλλά την επόμενη ξαναπαίρνουν τον δρόμο της αρχειοθέτησης, καθώς παρά τα όσα θετικά πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια η ισότητα της γυναίκας με τον άνδρα μοιάζει με το «Γεφύρι της Άρτας» που δύσκολα θα ολοκληρωθεί ή θα επιτευχθεί.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, κατήγγειλε τον Μάρτιο του 2023 σε ομιλία του στην έναρξη εργασιών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για το καθεστώς των γυναικών ότι «η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένας ολόενας και πιο μακρινός στόχος, ο οποίος θα επιτευχθεί στην καλύτερη περίπτωση σε 300 χρόνια».

Στην Ευρώπη ειδική έκθεση του 2021 με θέμα «Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου» στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. που σημαίνει την ενεργό προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλα τα στάδια και σε όλους τους τομείς χάραξης και εφαρμογής πολιτικής, καταλήγει... «καιρός τα λόγια να γίνουν πράξη», προτείνοντας δεκάδες όρους βελτίωσης των συνθηκών. Και πόσα άλλα ακόμα μπορούν να αναφερθούν για το γεγονός ότι ο δρόμος προς την ισότητα γυναίκας και άνδρα είναι ακόμα κυρίως ανηφορικός και δύσβατος.

Και βεβαίως το μήνυμα ενός Δημάρχου τι θα μπορούσε να προσφέρει σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή προς την ισότητα των δύο φύλων πέρα από το να μην είναι

ακόμα μερικές γραμμές στα τόσα, ήδη, γραμμένα ευχολόγια ή να μην υποπέσει στα χνάρια κάποιας καταγγελτικής γραφικότητας ή ρομαντικής και εκτός τόπου και χρόνου ωραιοποίησης της κατάστασης; Θεωρώ πως τα μηνύματα δεν πρέπει να εξαντλούν την πολιτική ορθότητα και να φλερτάρουν με το αναμενόμενο. Τα μηνύματα έχουν ουσιαστικό τίτλο και κυρίως θέμα.

Με περισσή αγωνία λοιπόν γι' αυτό το μήνυμα έχω να προκρίνω και να απαιτήσω από τον εαυτό μου, πρώτο απ' όλους, να κοιτάξω τη Γυναίκα μέσα απ' τα δικά της μάτια. Μέσα από την πολυπλοκότητα των ρόλων της. Να κοιτάξω και να κατανοήσω τη Γυναίκα, μητέρα, τροφό, παιδαγωγό, αδερφή, κόρη, γιαγιά, σύντροφο, σύζυγο, φίλη και πάντα μα πάντα εργαζόμενη. Δεν είναι στο δικό μου χέρι και στα δικά σας να νομοθετήσουμε υπέρ ή κατά. Είναι όμως στο δικό μου χέρι και στα δικά σας να σεβαστούμε τους νόμους και τους κανόνες και ν' αγωνιστούμε για την επιβολή τους. Είναι στα χέρια όλων μας να βιώσουμε το θαύμα που λέγεται Γυναίκα, καθώς σάρξ εκ της σαρκός της είναι και κάθε ανθρώπινο γέννημα επάνω στον πλανήτη. Η Γυναίκα είναι ο άνθρωπός μου. Αυτό πρέπει να δούμε και να το πούμε, γιατί πολύ απλά αυτό βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας από τη μέρα που γεννηθήκαμε.

Είναι αδιανόητο να ζούμε - ανάμεσα σε δεκάδες άλλα φαινόμενα - εκτεταμένα περιστατικά έμφυλης βίας ή την ύπαρξη αμέτρητων στερεοτύπων με χαρακτηριστικό παράδειγμα «Η Μαρία (π.χ) ΤΟΥ τάδε ή ΤΟΥ δείνα», λες και η Μαρία ή η οποιαδήποτε Μαρία σύζυγος, σύντροφος κλπ, ανήκει στον ιδιοκτήτη της.

Η Γυναίκα είναι ο άνθρωπός μου. Για μένα ο ουσιαστικός τίτλος και το κυρίως θέμα της σημερινής ημέρας είναι η Γυναίκα. Ο άνθρωπός μου.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων
Παναγιώτης Ι. Μαργέτης