

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### « ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΝ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ »

Ο Δήμος Μεγαρέων, η ΔΗΚΕΔΗΜΕ - Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων μαζί με το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Μεγαρέων " **ΗΡΟΔΩΡΟΣ**" τον μουσικοσυνθέτη και δημιουργό των «Χελιδονισμάτων» <https://www.facebook.com/christos.hatzopoulos.5> **Χρήστο Χατζόπουλο**, σας καλούν στη δράση «Την Άνοιξη την φέρνουν τα χελιδόνια», το **Σάββατο 6 Μαΐου 2023**.

Τα χελιδόνια συμβολίζουν τα παιδιά μας, το μέλλον μας, τις ελπίδες μας και η Άνοιξη την αναγέννηση της φύσης και των των στόχων μας για την επόμενη μέρα. Εξάλλου μετά τη Σταύρωση υπάρχει πάντα η Ανάσταση.

Την ωραιότερη εποχή του χρόνου που όλα ανθίζουν και μοσχοβολούν και μάλιστα στον μήνα των λουλουδιών, επιλέξαμε να αναλάβουμε δράση.

Τα μηνύματα που φέρνουν τα «χελιδόνια» μας φέτος, είναι σημαντικά και επίκαιρα, όπως «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ», «ΟΧΙ ΣΤΟ BULLYING», «ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ», ΟΧΙ ΣΤΗΝ «ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ», «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ».

Έτσι λοιπόν ξεκινάμε το **Σάββατο 6/5/2023** στις **10:30** το πρωί από το Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Περάμου, με το Εργαστήρι Κατασκευής και Εκμάθησης Μουσικών Αυλών από Καλάμι, για τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων της Νέας Περάμου.

**Στην συνέχεια την ίδια μέρα στις 12:00 το μεσημέρι**, συνεχίζουμε στο Στρατουδάκειο, όπου θα πραγματοποιηθεί το ίδιο Εργαστήριο Εκμάθησης & Κατασκευής Μουσικών Αυλών για τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων των Μεγάρων.

**Το απόγευμα της ίδιας μέρας, τις 6:30 μμ** θα γίνει μουσική παρέλαση με τα «χελιδόνια» (τα παιδιά μας), με τη συμμετοχή της παιδικής χορωδίας του Δήμου Μεγαρέων αλλά και όλων των παιδιών που θα συμμετάσχουν, ξεκινώντας από την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, με κατάληξη την Κεντρική πλατεία Μεγάρων, όπου θα υπάρχει έκθεση με ζωγραφιές, χειροτεχνίες, κατασκευές και πλακάτ από τα Δημοτικά Σχολεία των πόλεων μας με τα παραπάνω θέματα.

**Το Φινάλε της Ανοιξιάτικης Γιορτής Πολιτισμού**, θα είναι τα τραγούδια για την Άνοιξη και για τα παιδιά, από την παιδική χορωδία του Δήμου Μεγαρέων καθώς και παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια της Άνοιξης απ' όλη την Ελλάδα, με τη συμμετοχή των Λαογραφικών Συλλόγων της Πόλης μας.

Δείτε εδώ το βίντεο από τα Χελιδονίσματα σε μουσική Χρήστου Χατζόπουλου.

<https://www.youtube.com/watch?v=sKpuUBG2Hyo>

