



Μέγαρα, 31 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, ζητεί από την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Κα Ολγα Γεροβασίλη, να ληφθούν μέτρα για την ανεξέλεγκτη κατάσταση των Ρομά, στο Βλυχό

Άμεση και ουσιαστική ήταν η αντίδραση του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη, στην απαράδεκτη και άκρως επικίνδυνη κατάσταση ανομίας με πυροβολισμούς στο Βλυχό, το τελευταίο διήμερο.

Με σχετικό κατεπείγον έγγραφο, (Αριθμ. Πρωτ: 20626/ 30.10.2018), που έστειλε χθές ο κ. Σταμούλης στην αρμόδια Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Κα Ολγα Γεροβασίλη επισημαίνει ότι η κατάσταση με την δράση των Ρομά που κατοικούν στο Βλυχό έχει φτάσει στο απροχώρητο και η πολιτεία οφείλει άμεσα να λάβει μέτρα και να παρέμβη άμεσα, διότι οι πολίτες των Μεγάρων δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς όταν υπάρχουν έκνομες δράσεις και όταν βλέπουν μειονότητες να παραμένουν στο απυρόβλητο των Νόμων.

Στο πλήρες κείμενο του Δημάρχου Μεγαρέων προς την **Κα Γεροβασίλη** αναφέρονται κατά λέξη τα εξής:

« Κυρία Υπουργέ

Η κατάσταση με την δράση των ρομά, που κατοικούν σε συνοικία της πόλης των Μεγάρων έχει φθάσει στο απροχώρητο.

Για άλλη μια φορά, νόμιζε κανείς πως στην συνοικία αυτή διεξάγεται πόλεμος. Χθες και προχθές το βράδυ και καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες πυροβολισμοί ακούγονταν σε όλη την πόλη, γεγονός που συνεχιζόταν με μικρότερη ένταση και την ημέρα.

Ο κίνδυνος κάποια αδέσποτη σφαίρα να τραυματίσει ή ακόμα και να φονεύσει ανυποψίαστο πολίτη είναι ενδεχόμενος και σοβαρός.

Το γεγονός ότι στις παρυφές της συνοικίας αυτής υπάρχουν και πολλά σχολεία, δύο Δημοτικά, δύο Γυμνάσια και ένα Λύκειο, καθιστά την κατάσταση τραγική.

Το φαινόμενο αυτό, με τους πυροβολισμούς για 2-3 ημερόνυχτα δεν είναι σπάνιο για την συνοικία αυτή.

Είναι θέμα τύχης, που δεν έχουμε ακόμα θρηνήσει θύματα.

Δεν είναι δυνατόν όμως να αφήσουμε άλλο την κατάσταση στην τύχη.

Η τοπική κοινωνία απορεί, ανησυχεί και εξανίσταται με την αδυναμία του κράτους να επεμβαίνει και σταματά τέτοιες καταστάσεις και κυρίως με το να ανέχεται να υπάρχουν περιοχές και μάλιστα εντός του οικοδομικού ιστού της πόλεως, που έχουν δημιουργήσει το «**άβατο**».

Κυρία Υπουργέ

Σας καλούμε να αναλάβετε άμεσα τις ευθύνες σας πριν να είναι αργά.

Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο αυτήν την κατάσταση, είναι σε αναβρασμό και λίγο πριν την έκρηξη.

Το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η Ελευθερία και Ελευθερία χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει.

Οι πολίτες δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς, όταν υπάρχουν τέτοιες δράσεις και όταν βλέπουν μειονότητες να μένουν στο «απυρόβλητο» των νόμων.»

**Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων**